

Föreningen har under det gångna året haft tolv olika arrangemang.

Vi inledde med årsmöte i Fridhemsgården där Barbro Persson från Stafsinge ledde allsång och spelade dragspel.

I slutet av februari ordnades sista omgången av kretsens frågesport i Ullared. Berit Reis tillsammans med Åsa och Krister Wallin underhöll. Vårt lag gick, efter skiljefrågor, vidare till finalen.

Det bjöds på musik-quiz i Älvsered, med Duo Lebona från Halmstad, i slutet av mars.

I april kom Kathinka Lindhe till Fagered och berättade den annorlunda, men sanna, versionen av romansen mellan Elvira Madigan och Sixten Sparre, för en fåtalig publik.

En vacker kväll i maj gjordes en välbesökt byavandring i Kampås, ledd av Carina och Mats Josefsson.

Med kort varsel beslutade vi att i år, för första gången sedan starten på 60-talet, ställa in slåtteri på Skatteböke. Detta beroende på den extrema torkan och värmen. Istället fick Karlabandet underhålla inomhus i Adas hus.

Friluftsgudstjänsten i augusti hölls vid Hedins stuga av komminister Bengt Andersson och kantor Anna Andersson.

Hösten inleddes med en mycket välbesökt hantverksutställning, där 26 lokala hantverkare medverkade, i dagarna två i Älvsered. Som initiativtagare och ansvariga för arrangemanget stod Birgitta Claesson, Eva Jäderström och Ragnhild Gustavsson.

En mycket blåsig förmiddag i slutet av september gjordes en utflykt till Asmunds källa och Ugglehult i Sibbarp, där Astrid Ivarsson på ett fantastiskt sätt guidade oss runt. Vädret gjorde att det tyvärr blev dålig uppslutning.

Uppstart för en ny säsong av frågesporten i Ullared i oktober. Daniella Springer och Rebecka Nilsson underhöll med skönsång.

I mitten av november en Kura skymning-kväll i Adas hus, med vädret som tema. Bengt Erlandsson berättade om hur det är att vara väderobservatör. Som vanligt musik av Karlabandet, kaffe med hembakt dopp och insamling till Världens barn, vilken i år resulterade i 1 540 kronor.

Vid årets sista evenemang, i Fagered, sattes publikrekord då Kjell "i Maa" Andersson, Susanne Blomster och Caroline Stark tillsammans med Johannes Johansson bjöd oss på både Luciatåg och godbitar ur Fagereds-revyn. Festkommittén lyckades, trots publiktillströmningen, på ett alldeles förträffligt sätt ordna så att alla fick kaffe och dopp efteråt.

Vårt frågesportlag lyckades tyvärr inte få någon framskjuten placering vid finalen i Söndrum.

Föreningen har vidare under året:

- anslutit Adas hus till fibernätet
- sökt, och fått, bidrag från Länsstyrelsen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att kunna restaurera Skatteböke
- uttalat oss positiva till den nya bron över Högvadsån i Lia
- lämnat in synpunkter och protester till Kyrkogårdsförvaltningen i Falkenberg angående behandling av gravstenarna på våra kyrkogårdar
- lämnat in våra synpunkter till Falkenbergs kommun gällande den detaljplan som innefattar det av Gekås planerade hotellkomplexet mitt i Ullared

Skatteböke har med hjälp av ovanstående bidrag restaurerats av Frank Karlsson, Svenska Kulturhantverk & skog i Karl Gustav. Stugan har bland annat fått nytt sticketak och nya syllar, samtliga fönster har renoverats och fått nya vattbrädor, hängrännor i trä har satts upp, rötskadade delar i panelen har bytts ut och köket fått ett nytt fint golv med gediget underarbete.

Krönika från Fagereds Pastorat har utkommit med den 62:a upplagan och kommittén har under året utökats med Carl-Gustaf Carlsson från Mörkestugan.

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden och föreningen hade vid årsskiftet 312 medlemmar.

Fridhemsberg den 15 februari 2019

Inger Johansson
ordförande

Solveig Carlsson
sekreterare

Owe Caspersson
vice ordförande

Per-Olof Erlandsson
kassör

Sven-Åke Johansson

Vanja Johansson

Carl-Axel Larsson