

Verksamhetsåret 2021 har till stora delar präglats av Corona-pandemin, med mindre aktiviteter.

QR-kodsskyltarna på Källsjö och Älvsereds kyrkogård har kommit upp, och arbetet med Fagered och Ullared har pågått under året och avslutades i november. Föreningen har låtit resa upp och säkra Hedins sten i Älvsered som vi är gravrättsinnehavare för. Verandafönstren i Adas hus har målats invändigt och hela huset har storstädats.

I juni ordnades en välbesökt torpvandring i Bösteshult under ledning av Sven-Åke Johansson, Kjell Karlsson och Dan Nilsson.

Årsmötet hölls i Söderbergsparken i Källsjö i början av juli. Sven-Åke Johansson avtäckades efter 23 år i styrelsen. Carl-Axel Larsson valdes som ordinarie i hans ställe och till ny suppleant valdes Torgny Karlsson från Älvsered in.

I slutet av juli var det slätter på Skatteböke, det var varmt och tyvärr blev det dålig upplutning. Karlabandet underhöll, precis som vanligt, men alla hade egen matsäck.

Vår friluftsgudstjänst, i början av augusti, var även den förlagd till Söderbergsparken där prästen Dan Roskvist talade om änglar, kantor Arne Bäckwall spelade trumpet och solen sken.

I slutet av augusti gjorde vi en utflykt till Gräne gruva där vi guidades av en mycket engagerad och entusiastisk Linda Lundin.

I september bjöd vi in Gunnar Carlstedt till Källsjö bygdegård, där han berättade om sin gedigna forskning hur bygden kommit till. Några veckor senare följdes föreläsningen upp med besök på flera platser i närområdet där vi bland annat fick se hålvägar, fornåkrar, gravrösen och en domarring.

I oktober besökte vi luftvärnstornet i Ätrafors där Sven Karlsson och Helge Vrågård, tidsenligt klädda, tog emot och guidade oss.

Föreningen har även i år kunnat bjuda på kaffe på gravsmyckningsdagen, vilket är mycket uppskattat.

I början av december ordnade vi återigen ett julprogram i Älvsereds bygdegård. Tyvärr blev det snöoväder denna kväll och endast åtta besökare kom och fick lyssna till Leif och Ulrika från Falkenberg och äta goda skinkmackor.

Den 65:e årgången av Krönika från Fagereds Pastorat utkom lagom till första advent.

Styrelsen har under året haft totalt nio protokollförda sammanträden, varav tre digitala.

Avslutningsvis kan vi konstatera att medlemsantalet tyvärr fortsätter att sjunka, och uppgick vid årsskiftet till 282 medlemmar.