

Vi startade upp verksamhetsåret 2024 i mitten av februari hemma hos en av våra medlemmar, Ingemar Johansson i Ullared. Han hade gjort ett litet upprop i Fageredskronikan där han bjöd in intresserade till en dialektträff över en kopp kaffe. Vi nappade på detta, intresset var stort och fortsättning följer.

Till årsmötet i början av mars, i Adas hus, hade vi bjudit in Rebecka Kvint och Dick Gillberg, som berättade och visade bilder från Fagereds sanatorium. Detta var ett ämne som intresserade då många hade personliga erfarenheter härifrån. Efter förslag från årsmötesdeltagarna beslutades om att höja medlemsavgiften till 150 kronor inför kommande år. Britt-Marie och Arne Lundin avtackades efter många år som aktiva i Källsjö festkommitté.

Senare i mars gjordes ett besök hos Källsjö 4H i bygdegården. Det var en lite ruggig dag men barnen hade satt upp sitt tält och visade upp lite olika utomhusaktiviteter. Efteråt bjöds vi på kaffe och nybakat i klubblokalen där ledaren Karl Gottfridsson berättade, tillsammans med barnen, om verksamheten.

Då intresset för våra dialekter visade sig vara stort ordnades en ny träff i slutet av mars, denna gången i Adas hus. Till denna träff, som lockade cirka 25 personer, hade vi bjudit in representanter från Morpeakademin som gav goda råd och berättade om sina erfarenheter.

För första gången i föreningens historia lyckades vårt frågesportlag vinna länsfinalen som gick av stapeln i Edenberga den 21 april. Tretton lag från hela Halland deltog. Vårt lag bestod av Eva Jäderström, Dan Johansson, Adam Karlsson, Carl-Axel Larsson och Inger Johansson som, förutom äran, fick varsin kasse med delikatesser från Skottorps mejeri.

I slutet av april ordnades utflykt till Håcksvik. Ett tiotal medlemmar slöt upp och vi började med att besöka Klockaregården där Erna Calderon tog emot och berättade om de fantastiska bonadsmålningarna från 1850-talet, målade direkt på väggarna, av den då 80-årige Sven Erlandsson. Även den intilliggande kyrkan besöktes och där guidades vi av Claes-Göran Claesson. Vi avnjöt våra medhavda matsäckar i fin miljö vid Kvarnagården innan vi styrde kosan hemåt igen.

Ett alldeles perfekt utflyktsväder var det den dag i mitten av maj då vi planerat in en vandring till Ängarna/Skrabbabjär i Svarträ. Gunnel Karlsson och Mats Winbro tog emot oss i Floastad och ledde oss sen genom den skira bokskogen upp till toppen med vidunderlig utsikt över nejden. Vi fick höra berättelser om trollen och deras tillhåll och om hur folk från skogsbygden förr gick till Floastad för att hämta sand till murklening.

Precis som vanligt var det slätter i Skatteböke i slutet av juli, med merafta och Karlbandet som spelade och bjöd på klurigt musikquiz. Inför slättern hade, liksom tidigare år, Morgan Silverby kört med betesputs på åkrarna. I år sattes dessutom informationsskylten om Anna Johanna upp av Håkan Johansson i Bösteshult, som också skänkt ekstolpen. Skylten är tillverkad av Sven-Åke Johansson i Bösteshult. Stugan har under våren fått ny panel på södergaveln, dörren och nya fönsterluckor har renoverats av Karl-Erik Emanuelsson.

I augusti gjorde vi ett nytt försök med samling vid helgmålsringningen i Källsjö. I år var det fler som slöt upp. Vi stod i trädgården till Adas hus och lyssnade till klockorna och efteråt

också till Karlabandet som spelade stilla musik. Kaffe, prat och berättelser gjorde sammankomsten till en trevlig inledning på helgen.

Vår kassör, Per-Olof Erlandsson, fick i samband med Sparbanksdagen i september, ta emot en check på 35 000 kronor från Falkenbergs Sparbanks framtidsbank. Vi hade sökt pengar därifrån för restaureringen av Skatteböke samt grusning av vägen mellan Intorp och Skatteböke.

Höstens första aktivitet var en filmvisning i Älvsered i samarbete med Älvsereds byalag. Dan Carlsson och Lolle Gustavsson visade Älvseredsfilmer som skildrade händelser i samhället mellan 1940 och 1960. Intresset var stort, cirka 125 personer i publiken, som efteråt bjöds på kaffe med dopp.

Kretsens frågesport startade upp igen i oktober, i ny tappning och med flera lag, vilket innebär att alla deltävlingar hålls i Köinge bygdegård. Två gånger under hösten och två till våren.

I början av november ordnade vi ännu en dialektträff i Adas hus och hade då bjudit in Reine Johansson, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan. Även denna gång kom det många och vi beslutade att starta upp tre olika cirklar, en i vardera Fagered, Källsjö och Ullared. Bertil Torstensson, Susanne Silverby och Inger Johansson leder respektive cirkel och har alla gått cirkelledarutbildningen i Falkenberg. Ullaredscirkeln hade sin första träff några veckor senare.

Årets sista arrangemang var Kura skymning-kvällen i Adas hus. Temat för kvällen var beredskapstiden under andra världskriget och livet hemmavid. Karlabandet spelade tidsenlig musik, och det pratades mycket. Det bjöds på hembakt till kaffet och dessutom fick vi alla smaka på "kaffesurr" - cikoriakaffe! De som ville kunde skänka en slant till Världens barn, men eftersom alla swishade har vi ingen uppgift om totalsumman för kvällen.

Liksom tidigare år bjöd föreningen på kaffe i kyrkor och församlingshem i samband med gravsmyckningen i Fagered, Källsjö och Ullared. På samtliga ställen kom det mer besökande än vanligt.

Den 68:e upplagan av Krönika från Fagereds Pastorat utkom till första advent och såldes vid julmarknader runt om i våra socknar.

Vårt bidrag till Halländska hembygdsrörelsens adventskalender visades den 16 december och handlade om Erik Karlsson Rimmare och Sol över Hjärtaredssjön.

Torpforskning och inventering pågår i det tysta - det går sakta men säkert framåt.

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden.

Till sist kan konstateras att medlemsantalet fortsätter sjunka och vid årsskiftet uppgick till 291.

Källsjö den 8 mars 2025

Inger Johansson  
*Ordförande*

Solveig Carlsson  
*Sekreterare*

Per-Olof Erlandsson  
*Kassör*

Vanja Johansson

Torgny Karlsson  
*Vice ordförande*

Carl-Axel Larsson

Gerry Andersson