

Under året har föreningen arrangerat tio sammankomster.

I februari startade vi, som vanligt, upp med årsmöte i Fridhemsgården. Tidigare ordförande för Ätradalens Hembygds-krets, Margareta Tönsgård, pratade om och för kretsarnas sommarresor samt visade en bildkavalkad från tidigare resor.

I mars underhöll Bosse Liljedahl, i Källsjö bygdegård, med musik och berättelser från besök i svenskbygderna i USA och Carl-Axel Larsson bidrog med bildvisning.

I maj gjorde vi ett besök på Lamberts Gård och Lada i Äspenäs. Där det serverades mac-kor från bageriet AVE kultur och kaffe och choklad från NABO, alla nya företag som flyttat från Göteborg till Ullared. De tre företagen presenterade sig och sina verksamheter och det fanns möjlighet att köpa deras produkter.

I maj ordnades också en mycket välbesökt naturvandring hos Sven-Åke Johansson i Bösteshult. Han och sonen Håkan ledde varsin grupp och vi fick bland annat se nyanlagd vattenspegel, torpruin, nygjorda röjningen vid den gamla sågen och Svitabs viltstängsel.

I slutet av juli var det återigen slåttermiddag i Skatteböke. Karlabandet spelade och underhöll efteråt med lättsam musikfrågesport.

Årets friluftsgudstjänst hölls i augusti i Vanja Johanssons trädgård på Björkhaga. Em Alfons Lindholm talade och kantor Arne Bäckvall spelade trumpet.

I september gjordes kyrkogårdsvandringar på samtliga våra fyra kyrkogårdar. Detta som ett försök att hitta gravrättsinnehavare till några av de många gravar som står utan och därmed riskerar att tas bort.

I oktober var det dags för Kura-skymning-kväll i Adas hus. Temat var skörd, vilket inspirerade många att berätta minnen. Karlabandet stod för musiken och det blev spontana sångframträdande av Rune Andersson och Owe Caspersson. Som vanligt var det inget inträde istället frivilligt bidrag till Världens Barn, vilket i år inbringade 2 235 kronor.

I november arrangerade vi andra omgången av kretsens frågesport i Ullareds bygdegård. Totte Ljunggren och Jörgen Arvidsson stod för en bejublade underhållning.

I december avslutade vi i Älvsereds bygdegård där Morups Spelstugas Spelemän bjöd på ett varierat julprogram och det serverades skinkmackor och pepparkakor till kaffet efteråt.

Under våren lämnade vi in en ny bidragsansökan till Länsstyrelsen och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för reparation av det andra golvet i Skatteböke, då det upptäcktes att även detta var ruttet. Bidraget beviljades och Frank Karlsson har under december månad färdigställt stugan.

Vildsvinen har härjat vilt på åkrarna runt stugan. Styrelsen och kommittén ägnade en eftermiddag i april åt att försöka lägga tillbaka torvorna och jämna till.

Den 7 april fick Krönikekommittén motta 2019 års kulturstipendie, på 10 000 kronor, från Föreningen Varbergs Museum. Utdelningen skedde i Eskils källare på Varbergs museum.

Även i år kvalificerade sig föreningens frågesportlag till kretsens final, som denna gång hölls i Tofta. Dessvärre lyckades vi inte heller i år hamna på någon framskjuten plats, men vi var i alla fall där!

I augusti hade styrelsen ett arbetsmöte i Adas hus , då det röjdes runt huset och bland annat hamlades lönnarna och det gjordes fint utmed stenmuren.

Under hösten har styrelsen röjt kring, och rätat upp sockenskillnadsstenen utmed den gamla landsvägen mellan Fagered och Källsjö.

I samband med gravsmyckningen bjöds även i år på kaffe i Fagered, Källsjö och Ullared kyrka, en mycket uppskattad tradition.

Den 63:e årgången av Krönikan har färdigställts och utkom som vanligt till första advent. För första gången på alla dessa år trycktes den i färg.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. I samband med några av dessa genomför vi en studiecirkel i Säker föreningsgård.

Slutligen måste vi tyvärr konstatera att medlemsantalet sjunker. Den 31/12 2019 var antalet medlemmar 298.

Fridhemsberg den 28 februari 2020

Inger Johansson
ordförande

Solveig Carlsson
sekreterare

Owe Caspersson
vice ordförande

Per-Olof Erlandsson
kassör

Sven-Åke Johansson

Vanja Johansson

Carl-Axel Larsson