

Verksamhetsåret 2022 har i mångt och mycket varit ett omvälvande år. Restriktionerna kring Coronapandemin, som de senaste två åren satt käppar i hjulen för social gemenskap och aktiviteter, upphörde och så sakteliga kunde vi börja träffas igen. I höstas miste vi i styrelsen vår mångåriga ledamot, Owe Caspersson, då han efter kort tids sjukdom hastigt avled.

Under våren startade vi upp torpinventeringen i Fagered, Källsjö och Älvsered, ett pågående projekt för att ta fram GPS-koordinater, dokumentera och slutligen märka ut platser och torplämningar.

Årsmötet hölls i maj i Adas hus. Vi kommer tyvärr inte längre att kunna hyra Fridhemsgården, som nu är ute till försäljning. På grund av detta avgick festkommittén här; Birgitta Claesson samt Märit och Rune Erlandsson. Dessa avtackades vid ett senare tillfälle med blommor.

Sedvanlig slätter vid Skatteböke i juli där Karlabandet stod för musik under arbetet och quiz.

I början av augusti välkomnade vi Sibbarps hembygdsförening som kom med buss, och vi visade runt i våra fyra socknar med stopp vid Håkans såg i Bösteshult, kyrkoruinen i Älvsered, Lia Hof och hos Blomljus i Fridhemsberg. Några dagar senare ordnade vi friluftsgudstjänst vid Funtaliden. Medverkande präst var Hans Falck och kantor Mats Winbro spelade dragspel.

I september gjorde vi utflykt till Åhs gamla skola där Gunnar och Christer Andersson visade runt och berättade, efter kaffet tog vi oss vidare till Skaa stenar och Treriksroset mellan Fagered-Gunnarsjö-Karl Gustav. Här tog Sven-Åke Johansson över och delgav oss både historia och skrönor.

I oktober besökte vi Hans "Löken" Johanssons nostalgimuseum i Björkhult, med massor av stora, små och fantastiska saker att titta på och prata om.

I november var det återigen, efter ett par års uppehåll, dags för Kura skymning i Adas hus. Ämnet för året var tjänstefolk, pigor och drängar. Karlabandet bidrog med passande musik, det bjöds på kaffe och stämningen var god. Liksom tidigare år fanns möjlighet att skänka en slant till Världens Barn. Årets belopp uppgick till 1 055 kronor, vilket sattes på insamlingskontot.

Årets sista arrangemang, i december, blev en uppskattad och välbesökt matiné i Älvsereds bygdegård. Vanja Johansson och hennes barn visade ett par filmer av Karl-Gösta Johansson. De hade dessutom ordnat en utställning med ett litet urval av hans konstverk.

Föreningen har, liksom de flesta föreningar inom kretsen, deltagit i Vuxenskolans projekt Bygden berättar. Tanken bakom projektet är att lyfta fram något i socknen som är speciellt och som kommer att få extra genomslagskraft. För vår del har vi valt Funtaliden. En berättande text kommer att läsas in av Carina Rickardsson, det blir även en kort film med bakgrundsmusik av Arvid Nilsson. Mediafilen kommer, så småningom, att bli till en QR-

kod som kommer att skyltas upp på en stolpe samt bli en länk både till vår hemsida och kommunens turistinformation.

Vi fick i år erbjudande att medverka i Inlandsbladets extra sommarnummer och göra lite reklam för vår bygd. Tidningen distribuerade vi sedan ut till alla hushåll i våra fyra socknar och passade då samtidigt på att bifoga ett informationsblad om föreningen. Om detta resulterar i fler medlemmar återstår att se.

Den 66:e årgången av Krönika från Fagereds Pastorat utkom, som vanligt, till första advent.

Föreningens uppskattade tradition att bjuda på kaffe i samband med gravsmyckningen genomfördes även i år.

Glädjande nog har antalet medlemmar ökat något under året och uppgick vid årsskiftet till 299.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden, varav ett digitalt.

Källsjö den 12 mars 2023

Inger Johansson
Ordförande

Solveig Carlsson
Sekreterare

Per-Olof Erlandsson
Kassör

Vanja Johansson

Torgny Karlsson

Carl-Axel Larsson